



## 4. Van de ene naar de andere schuilplaats

Michel Salomez vertelt verder: “Jules Opsomer en ik slaagden erin een fiets via een dreef in het door de Duitsers omsingelde bos te smokkelen. Omdat de uitgeputte Malinowski moeilijk stappen, leek het me beter om hem op een fiets te zetten.”

“Ik arriveerde met Malinowski op een hoeve rond 1 uur 's nachts. Daar verstopten we de piloot op de 'dilt' (hooizolder) in het hooi. We hadden vier uur nodig om amper drie kilometer af te leggen omdat we ons telkens moesten verstoppen voor patrouillerende Duitsers”, vervolgt Salomez.

Ze worden **bijna betrap**t. Michel Salomez: “Toen we bijna ons doel hadden bereikt, zag ik in de duisternis een plotse lichtflits, waarschijnlijk van een aansteker. Daar stonden warempel twee Duitsers! In een reflex dook Malinowski, die zonder licht fietste, in de gracht. Ikzelf sprong van de fiets, vloekte, rukte de ketting van het tandwiel en riep hardop 'Fahrrad kaputt'.

Herberg De Hazewind waar de Duitse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog een ontspannende toevlucht zochten,  
© Sebastiaan Hanoulle



De nietsvermoedende soldaten waren zo vriendelijk een handje toe te steken, hielpen de ketting opleggen en wensten mij 'Gute Nacht'. Met veel 'Dankeschöns' poetste ik de plaat. Enkele honderden meters verder stapte ik weer af, wachtte even, en keerde terug om Malinowski, die daar nog weggedoken zat, uit de gracht te helpen."

In het been van Malinowski zit een kogel. De wonde begint te etteren. Malinowski kan zijn been nog amper bewegen. Dokter Daniël Dehaene uit Poelkapelle is bereid zijn jonge loopbaan op het 'spel' te zetten, door 's avonds de Poolse RAF-piloot te verzorgen. Voor Malinowski zelf worden het opnieuw zware momenten. Omdat hij niet over de nodige medische uitrusting beschikt, moet de dokter zijn pogingen om de kogel te verwijderen opgeven. De toestand van Malinowski wordt kritiek, want de wonde is geïnfecteerd met de tetanusbacterie. Een heelkundige ingreep in een ziekenhuis is nodig. Makkelijker gezegd dan gedaan!

*Na 300 meter, ter hoogte van het bosseltje aan de rechterkant, bevinden zich de funderingen van een schietinstallatie.*

foto links: Bronislaw Malinowski ziet bleek wanneer hij zich op vrijdag 10 september 1943, twee dagen na zijn noodlanding, laat fotograferen op een hoeve in Poelkapelle.

© Raymond Itterbeek

foto rechts: Dokter Dehaene die de eerste zorgen toediende aan de piloot. © De Weekbode



## Schietinstallatie Eerste Wereldoorlog

*Het Vrijbos was tussen 1915 en 1917 een bijna oninneembare Duitse vesting met opslagplaatsen, slaappleatsen, staminees en ook tal van begraafplaatsen. Er stond ook heel wat artillerie opgesteld. Tijdens de derde slag om Ieper trok deze artillerie stelselmatig terug. Veel van de schietinstallaties (**Panzerturm**) in het bos werden dan ook door Britse bombardementen vernield. Ter hoogte van het klein bosje is nog een zo goed als intacte betonnen bedding van zo'n Panzerturm te zien waarin een zwaar kanon opgesteld stond.*

*Vervolg je pad tot aan het eind van de veldweg. Sla rechtsaf. Aan het bord 'M99', die de gaslijn markeert, ga je rechtdoor.*



foto boven: Panzerturm vandaag, © Sebastiaan Hanoulle

foto onder: Panzerturm vroeger, © Wilfried Deraeve