



links boven: Gebouwen van de Hospitaalhoeve (LS) - **links onder:** Oude knotbomen nabij de Hospitaalhoeve (LS) - **rechts:** De muurankers in kruisvorm op de gebouwen van de Hospitaalhoeve verwijzen naar de Ridderorde van Malta (LS)

De Britse begraafplaats 'Hospital Farm Cemetery' ligt op de oude motte van de Hospitaalhoeve (LS)

8. 'Hospital Farm Cemetery'

Wandel bij het kruispunt even naar links. Net over de hoevegebouwen vind je een poortje met wegwijzer naar 'Hospital Farm Cemetery'. Je kan vrij door het poortje stappen om via een mooi graspad de militaire begraafplaats te bereiken.

Achter de Hospitaalhoeve lag tijdens de Eerste Wereldoorlog een Brits veldhospitaal. 'Hospital Farm Cemetery' is daarvan de blijvende getuigenis. Deze sfeervolle kleine begraafplaats ligt op de oude motte, waar oorspronkelijk het versterkte hooghof van de hospitaalhoeve stond. De begraafplaats ontstond al vanaf het begin van de oorlog. Er werden soldaten begraven die in de frontzone gewond raakten en stierven tijdens hun evacuatie, vooral tijdens de gevechten van 1915 en 1917. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd nabij de Hospitaalhoeve een groot rustkamp ingericht. Vooral Britse gewonden passeerden hier.



Marcel Top, begraven op Hospital Farm Cemetery

Uitzonderlijk is wel dat hier ook een burgerslachtoffer begraven ligt. Marcel Top, afkomstig uit Oostvleteren, werkte als jonge landarbeider op de Hospitaalhoeve. Op 11 augustus 1915 werd hij dodelijk getroffen door een zware obus. Je herkent zijn graf aan de afwijkende, met rechte hoeken afgewerkte bovenzijde van zijn grafzerk. Marcel was 18 jaar ...

Vroeger vermeldde zijn grafsteen "Un citoyen français". De verwarring rond zijn identiteit ontstond mogelijks omdat de enorme obussen van kaliber 420, die Duitsers rond die tijd voor het eerst gebruikten, enorm veel vreselijk verminkte slachtoffers maakten.

Mogelijk is Marcel Top in mei 1915 door zo'n aanval dodelijk verwond, en heeft men zijn uiteengerukte lichaam op de nabijgelegen begraafplaats begraven, naast andere slachtoffers van de explosie.

De foutieve nationaliteit was misschien ook een gevolg van het feit dat veel Britten dachten dat ze in Frankrijk aan het vechten waren, en dat een burgerslachtoffer dus wel een Fransman moest zijn.

boven: De zerk van Marcel Top op de Britse begraafplaats Hospital Farm Cemetery (LS)

onder: Op zondag 19 december 2010 organiseerden de Vrienden van het In Flanders Fields Museum op Hospital Farm een 'remembrance' voor Marcel Top. De klaroeniërs van de Ieperse brandweer eerden hem met een bijzondere Last Post (FLI)



Na het bezoek aan deze uitzonderlijke site wandel je terug naar de Hospitaalstraat. Je gaat opnieuw linksaf richting het kruispunt. Aan dat kruispunt ga je nu rechtdoor (Gasthuisstraat). Aan het volgende kruispunt sla je rechtsaf en volg je knooppunt 97. Maar blijf nog even staan, en geniet van deze mooie omgeving.