

### 3. Blauw bloementapijt

Het Helleketelbos is van nature een eiken-beukenbos. In het voorjaar, wanneer de **boshyacint** in bloei staat, is het Helleketelbos op zijn mooist. Onder de beuken vormt er zich dan een mooi blauw tapijt. Op dat moment geven ook bosanemoon, kleine maagdenpalm, witteklaverzuring en speenkruid kleur aan het bos. De wilde hyacint komt niet zoveel voor in Europa. Enkel in de oudste bossen in het westen van België, in Noord-Frankrijk tot aan de Seine en in het zuiden van de Britse eilanden groeit ze. De hyacint doet er een vijftal jaar over om uit de vrij zware kogelvormige zaadjes een plant te ontwikkelen die bloeit. Veel verder dan een lengte van de bloeistengel, zo'n 30 cm kan ze haar zaden niet verspreiden. **Schat dan maar eens hoe oud een hyacintentapijt wel is.**



foto rechtsboven: Boshyacinten, © Marc De Vos, ANB

foto rechtsonder: Boshyacinten, © Mieke D'Hondt, ANB

# De liefdesbeuk

Door Wim Parmentier

*Er staan zovele namen  
Gegrift in mijn schors  
Ik ben de liefdesboom  
Van het Helleketelbos*

*Ik sta vol tatoeages  
Ik sta vol codetaal  
Ik sta vol initialen  
Ik ben een strip- en teaseverhaal*

*Ik sta zovele jaren  
Geworteld in de grond  
Ik leef van zoete woordjes  
En 't gezeik van menig hond*

*Ik ben zowat de biechtvader  
Van 't Helleketelbos  
Die overspel en liefdeskaters  
Wegveegt onder 't mos*

*Ik drink graag zoete tranen  
Ik verbijt veel hartepijn  
Ik lust ook lieve woordjes  
Alsof 't knabbelnootjes zijn*

*Ik ben de boom, dé liefdesboom  
'k Was klein in het begin  
Ik sta symbool voor liefde, passie  
Kom nu, de beuk erin*



Liefdesbeuk aan picknickplaats, © Regine Vanallemeersch

*Laat de picknickplaats links liggen en wandel het bos in, richting knooppunt 56. Klauter omhoog en zo beland je in de Hogen Trogmeers. Je wandelt verder door een bredere laan. Sla vlak voor de beek rechts af en neem het pad langs de beek naar het andere deel van het Helleketelbos.*