



Rien à déclarer?

Op 1 juni 1870 werd, samen met de spoorlijn, een hoofdtolkantoor geopend bij het station (huidige Abele-stationsplein, bij de Frans-Vlaanderenweg). Het kantoor stond links van het station, waaraan op zijn beurt het huis van de stationschef paalde. Meer info over het vroegere station lees je bij de oversteek Frans-Vlaanderenweg (bij de hoeve Louagie-Derycke). Er was een klein bijkantoor op Abeleplaats (aan de overzijde van het huidige Kommiezenkot), op de kruising van de wegen tussen Steenvoorde en Poperinge en Watou en Boeschepe. In de jaren zestig werd het tolkantoor op Abeleplaats steeds belangrijker. Op het einde van de jaren tachtig (opening in '88) - ondanks het vooruitzicht van de openstelling van de Europese grenzen vanaf 1 januari 1993 - werd een volledig nieuw en gemeenschappelijk douanekantoor voor Fransen en Belgen gebouwd in Callicannes, op drie kilometer van de dorpskom van Abele. Sinds '93 heeft dat kantoor net zoals zijn illustere voorgangers aan het station en op Abeleplaats zo goed als elk belang verloren. Het tolkantoor op Abeleplaats is vandaag de horecazaak 't Kommiezenkot. Enkel de slagboom herinnert nog aan de bekende leuze 'Rien à déclarer? Niets aan te geven?'

nodig voor de Hollandse troepenbewegingen tegen het Franse leger.

Toen Abele in 1713 officieel een grensdorp werd, kwam er een tolbureau dat na de Franse overwinning in 1795 opnieuw verdween: Abele werd immers helemaal Frans grondgebied. Na de val van de Fransen in 1814 kwam er geen nieuw tolkantoor. De definitieve grens tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd vastgelegd tijdens het Traktaat van Kortrijk op 23 maart 1820. De grens volgde vanaf dat moment het midden van de vroegere heirweg en verdeelt sindsdien Abele in tweeën. Zo'n weg heet een 'gemene' straat of in het Frans 'chemin mitoyen'. Gemeen heeft in deze betekenis niets met boosaardig te maken, wel alles met 'gemeenschappelijk'.

Vroegere douanekantoor, nu een café met herinneringen aan het 'douane' verleden.





Boerderij Vanneste

Net voorbij d'Hoge Schole is er een aantrekkelijke picknickplaats met twee tafels. Het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels plantte er recent streekeigen beplanting aan. Tijdens een grondige opknopbeurt verdwenen de oude Italiaanse populieren. Het waren immers geen inheemse bomen en ze waren kaprijp.

Vanop deze plaats zie je een unieke skyline met allerlei richtpunten (bv. de antenne en de abdij op de Catsberg) en geniet je van een perfect zicht op de getuigeheuvels in de Vlaamse en Franse Westhoek. In de vallei ontdek je de drukke Frans-Vlaanderenweg op de vroegere bedding van de spoorlijn Poperinge-Hazebroeck.

Volg het weggetje langs de picknickplaats. Dat is trouwens het tracé van het Romeinse diverticulum. Volg verder het onverharde parcours (met aanplantingen links) van de Grote Routepaden,

de Plokkersroute (mennerspad) én een mountainbikeroute. Het mennerspad start trouwens een eindje verder bij horecazaak Wally's Farm (zie het infobord langs de toegangsweg naar Wally's Farm).

Je komt tot bij de toegangsweg naar Wally's Farm. Dit pad is een GR- of Grote Routepad (zie de wit-rode markeringen).

Voorbij Wally's Farm wandel je verder naar

beneden. Let hierbij zeker op de heuvelrij recht voor je. Aan de splitsing neem je niet de weg naar links, maar zet je je tocht recht door verder, richting Vleterbeek (en de Frans-Vlaanderenweg). Eventueel open je de bareel. Vergeet de bareel na doortocht niet te sluiten.



Wally's Farm

