

**Deze wandeling (7,5 km) start aan het kasteelpark in Wulveringem. De wagen kan je kwijt op de parking aan de overkant van het park.
(Opgelet : het kasteelpark is gesloten op maandag).**

Het kasteel

1

Voor de toegangspoort houden we even halt.

De gietijzeren toegangspoort is letterlijk gekroond en voorzien van een zon. Beide symbolen verwijzen naar het wapenschild van Arthur Merghelynck. Zijn wapenschild is ook voorzien van sterren en een doodshoofd. Dag en nacht, leven en dood: voor de kasteelheer was die symboliek een belangrijk gegeven. Het volledige wapenschild is ingemetseld in de kasteelmuur. Je kan het bekijken van op de binnenkoer van het kasteel.

Steek hiervoor het brugje naar het kasteel over.



Het schild zit ingemetseld in de muur, vlak boven de toegangsdeur. Je ziet er ook het wapenschild van de familie de Bryarde, met de drie jachthoorns. Het brengt ons meteen bij de belangrijkste bewoners-eigenaars van het kasteel.

De eerste geschreven bron die het kasteel vermeldt, dateert van 1408. De akte omschrijft het goed als volgt: 'een stede met vyf ghementen ende een half lands, litel min of meer, met alden cathelen die up staen, erdvast, wertelvast ende naghelvast, staende ende ligghende in de prochie van Wulverincheem, benoorden an de kercke.' Jehan de Valuwe en zijn echtgenote Ydonie Bladelin zijn op dat moment de trotse eigenaars.





Arthur Merghelynck richtte de ridderzaal in als mooiste ruimte van zijn kasteel. In dit 17de eeuwse decor ontving hij zijn gasten. Naar verluidt hield hij er ook enkele raadsvergaderingen.